

Beste Leden,

Moederfeest woensdag 8 augustus



Het is weer die tijd van het jaar!
De zomer is in het land en wij vieren Moederdag.
Het feestje gaat door in Zaal Laagland op 8 augustus. Dit is een woensdag!

We beginnen omstreeks 12 uur met een koud buffet.

Het koude buffet bestaat uit gearneerde verse roze zalm, tomaat gevuld met verse tonijn, gebrad naar keuze, gearneerde eitjes, gebraden kippenboutjes met fruit van het seizoen. Daarbij worden diverse verse salades en groenten, brood en sausjes geserveerd en er is aardappel-, pasta- of rijstsalade.

Na het eten krijgt iedereen een tas koffie en een verrassingsdessertje.

Dan zorgt Discobar Kegel voor de nodige animatie. Hij is gespecialiseerd in liedjes uit de jaren '50 en '60, iets voor de babyboomers dus!

We houden een tombola. En natuurlijk krijgen alle aanwezige dames een geschenk.

De prijs voor deelname is 20 € voor de OKRA-leden en 23 € voor niet-leden.

Inschrijvingen binnen ten laatste op 1 augustus.

Nieuwtjes

- ✓ Najaarsconcert : DEX tot de 2^{de} macht. Maandag 22 oktober om 14u30.
Op persoonlijke wijze blaast Barbara Dex, samen met 4 muzikanten, nieuw leven in de liedjes van haar vader.
Deze show vindt plaats in de Blauwe Zaal – De Singel.
Prijs: € 18,00 voor leden, € 23,00 voor niet-leden.
Inschrijven bij Maria tot 25 augustus : e-mail okra.schoten.donk@gmail.com
of tel 03 434 40 45.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling.
- ✓ Pater Sus viert dit jaar zijn 60-jarige priesterjubileum. Dit wordt gevierd in de kerk van Koningshof op 5 augustus om 10 uur.

- ✓ Winteraanbod OKRA reizen, promo-namiddag op 17 september in de Europazaal, Nationalestraat 111. Start om 14 u, inkom gratis, een tas koffie/thee gratis.
Op het programma :
 - Kerst in de Elzas : een vierdaagse in Straatsburg van 3 tot 6 december met verblijf op een riviercruiseschip
 - Wintervliegreis naar Tenerife van 23 januari tot 1 februari
 - Genieten aan zee van seniorenweken : kerstmidweek, zang driedaagse, lijndansmidweek, uitwaaiweek. Dit in Vayamundo, Oostende.
- ✓ In 2019 zal het lidgeld 25 € zijn voor een lid en 17 € voor een gezinslid.
Er wordt een gezinslidmaatschap ingevoerd, d.w.z. dat er maximum 42 € per gezin moet betaald worden ongeacht hoeveel mensen van dit gezin lid zijn.
Bewoners van rusthuizen betalen zoals vroeger 10 €, hun partner die nog thuis woont, betaalt ook slechts 10 € voor de duur van opname van zijn/haar partner.
Er wordt een bonnenboekje met allerlei kortingen verbonden aan het lidgeld.
Het is mogelijk sympathisant of steunend lid te worden.

Onze wekelijkse activiteiten

U kunt wekelijks bij ons terecht voor rummikub, kaarten, zwemmen en pétanque.
De clubverantwoordelijken zullen u graag alle inlichtingen verschaffen.



Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!

het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Een boom heeft een koelvermogen dat overeenkomt met ongeveer tien aircotoestellen.

(Wouter Florizoone, duurzaamheidsexpert)



Klassieke katholieke mopjes

Een Jezuïet en een Franciscan waren samen aan het eten. Als dessert was er taart.
Er waren twee stukken taart : een groot en een klein. De Jezuïet nam onmiddellijk het grote stuk. De Franciscan zei "De heilige Franciscus leerde ons nederig te zijn en altijd het kleinste stuk te nemen. De Jezuïet antwoordde : "En dus krijgt u het".

Een Jezuïet, een Dominicaan en een Franciscan wandelden over een oude weg, pratend over de grootsheid van hun ordes. Daar verscheen voor hen plots het beeld van de H. Familie met Jezus in de kribbe en Maria en Jozef biddend naast hem.

Overweldigd door het zicht van de goddelijke familie in een arme stal viel de Franciscan plat ter aarde. De Dominicaan viel op zijn knieën en aanbad de schoonheid van de H. Familie.
De Jezuïet ging stilletjes naast Jozef staan, sloeg een arm om zijn schouder en vroeg "En? Hebt u al nagedacht naar welke school u hem gaat sturen?"