

Beste Leden,

Meifeest 12 mei

We kunnen weer in de zaal en het is lente!

Dat vieren we op **zaterdag 12 mei** in Zaal Laagland vanaf 12 u.



Op het menu

Perzik met tonijn

Aspergesoep

Lamsragout met groentenkrans en aardappelgratin

Biscuitgebak

Frans Leysen zorgt voor achtergrondmuziek.

Prijs : 20,- € voor leden en 23,- € voor niet-leden.

De inschrijvingen moeten binnen zijn **vòòr 6 mei**. Indien uw wijkverantwoordelijke u niet tijdig kan bereiken, gelieve zelf contact op te nemen.

Het wordt ook voor het bestuur nog wat zoeken wie, wat, waar en hoe in de vernieuwde zaal. We vragen daarom een beetje medeleven als alles niet direct heel vlot gaat ☺

Nieuwtjes

- ✓ Mei is de Mariamaand bij uitstek. Het rozenhoedje wordt iedere woensdag om 19 u gebeden aan de grot. Als het weer erg slecht is, gaat het door in de pastorie.
- ✓ **Minigolf** : We spelen weer minigolf in het Park van Brasschaat. We verzamelen voor de kerk op 15 mei om 13u30. Indien het weer heel slecht zou zijn, leggen we een andere datum vast. Maar we rekenen op de zon ☺ !

- ✓ De boodschappentaxi rijdt voortaan ook op dinsdagnamiddag.
- ✓ Goed om weten :
als je je niet goed voelt en niemand kunt bereiken bel dan het nummer **0900 10 512**. Zelfs als je niets meer kunt zeggen, blijft de lijn open, het Rode Kruis antwoordt, zoekt je nummer en adres op en komt hulp bieden.

Het is altijd fijn nieuwe leden te mogen verwelkomen. Dit keer zijn het er twee :

Monique Sneppe uit de Venstraat
Maria Vanderheyden uit de Donklaan

Van harte welkom in onze vereniging !

Onze wekelijkse activiteiten

U kunt wekelijks bij ons terecht voor rummikub, kaarten, zwemmen en pétanque.
De clubverantwoordelijken zullen u graag alle inlichtingen verschaffen.

Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!

het Bestuur
voorzitster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Mei koel en nat brengt koren in de schuur en spek in 't vat.

(Oude weerspreuk)



*Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht -
In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't boschje opgaat en zijn reis begint.*

(Uit Mei van Herman Gorter – 1889)



Advokatenmopjes

Advocaat: Hoe eindigde uw eerste huwelijk?

Getuige: Door overlijden.

Advocaat: En wie was er dan gestorven?

Getuige: Raad eens ...