



Hier kom ik thuis!

Maandblad november 2018

Open - Kristelijk - Respectvol - Actief

Schoten Donk
Trefpuntnummer 112104

Beste Leden,

Kwis! 17 november



We kwissen dit jaar op zaterdag 17 november in de pastorie om 13u30.

Iedereen is welkom en voor iedere deelnemer is er een prijs.

In de namiddag kan je broodjes en een koffiekoek krijgen met een tas koffie of thee.

Dit alles voor de prijs van 7 € voor de leden en van 8 € voor niet-leden. Inschrijven kan tot 12 november bij uw wijkverantwoordelijke.

Nieuwtjes

- ✓ OKRA Sint Cordula organiseert een brunch op zondag 18 november tussen 11 en 13 uur in de school St Cordula, Wilgendaalstraat 7.
Prijs : 18 € voor volwassenen en 10 € voor kinderen tot 12 jaar.
Inschrijven kan bij Lieve Vandenbussche v.lieve@telenet.be
- ✓ We herinneren nogmaals aan het reiscafé op 29 november in dienstencentrum 't Dorp in de Jozef Van Craenstraat om 14 u. Er is mogelijkheid tot inschrijven, u krijgt de volledige uitleg over de geplande reizen en bovendien een gratis tasje koffie of thee.
Inkom is gratis.
- ✓ Het nieuwjaarsconcert "Weense Wensen" wordt gehouden op 28 januari om 14u30 in de Koningin Elisabethzaal. Inschrijven kan tot 6 december.
Leden betalen 26 € en niet-leden 32 €.

Onze wekelijkse activiteiten

U kunt wekelijks bij ons terecht voor rummikub, kaarten, zwemmen en pétanque. De clubverantwoordelijken zullen u graag alle inlichtingen verschaffen.



Wie wil onze bestuursploeg komen versterken ? Alle hulp is welkom !

Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!

het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

*Dankbaarheid is een bloem
die maar in weinig hoven bloeit !*

(Guido Gezelle)

Opiniepeiling

Ooit hielden de Verenigde Naties een wereldwijde opiniepeiling.
Er werd slechts 1 vraag gesteld:

"Zou U alstublieft uw eerlijke mening willen geven over de oplossingen voor het tekort aan voedsel in de wereld?"

Dit bleek echter een verkeerde vraagstelling te zijn
waardoor deze opiniepeiling jammerlijk is mislukt, want...

In Afrika wisten ze niet wat "voedsel" was.

In Oost-Europa wisten ze niet wat "eerlijk" was.

In West-Europa wisten ze niet wat "tekort" was.

In China wisten ze niet wat "mening" was.

In het Midden-Oosten wisten ze niet wat "oplossingen" zijn.

In Zuid-Amerika wisten ze niet wat "alstublieft" was.

In de VS wisten ze niet wat "de rest van de wereld" was.

Nota : dit is een mopje hoor!

