

Goede mensen,

Op de zondag van de Bruiloft van Kana is het een traditie dat de parochiegemeenschap een verslag krijgt over, wat ik noem, de stand van zaken binnen onze gemeenschap én over de cijfers.

Een eerste belangrijkste vaststelling is, dat wij heel blij zijn met Pater Sus Gevaert. Enkel dank zij zijn bereidheid en betrokkenheid kunnen wij iedere zondag om 10 uur een eucharistieviering hebben. Dat geeft een zekerheid, houvast en ruggesteun aan diegenen die hun geloof hier samen willen vieren. Het sluit geenszins uit dat er ook bij gelegenheid een gebedsviering kan zijn.

Een tweede vaststelling is, dat wij een parochie zijn zonder inwonend priester en zonder een Parochieteam. U herinnert zich wellicht de startviering op 17 september, waar wij tevens een speciaal dankmoment hadden voor Rita De Cock, omwille van haar jarenlange inzet voor de parochie. Ook de andere teamleden hebben hun jarenlange engagement toen stopgezet.

Om een parochie als het ware 'in leven' te houden heeft men vanuit het beleid de functie van 'contactpersoon' opgericht en uitgebouwd. In samenspraak met Frans Beckers, die een immense inzet heeft voor onze gemeenschap, en Rita zelf en mijn vrouw Marijke, heb ik deze taak willen opnemen.

En zo kom ik tot een derde vaststelling... Er is nog véél leven in onze parochie. Onze verenigingen KAV, OKRA, Ziekenzorg, Vormselcatechese, de KWB, de jeugdbewegingen, de zangkoren, ONZE 8, onze lagere school, toneelkring Volharding...zijn blijven voortdoen en leven voort; misschien juist omwille van de spreuk "U doet maar" van pastoor Paul Janssens zaliger... Op véél plaatsen wordt er zo vorm gegeven aan onze gemeenschap. En ik wil hier reeds een eerste cijfer noemen: u moet weten dat er méér dan 100 vrijwilligers zijn die zich engageren om al die verenigingen te leiden en te begeesteren. Hierbij reken ik ook de verschillende werkgroepen zoals de parochieraad, VZW Ons Huis, de kerkraad en de werkgroep voor de parochiefeesten bij... maar ook vele spontane, stille en handige medewerkers...

Een vierde vaststelling is dat wij kunnen blijven beschikken over de pastorij... en dat kunnen niet alle parochies zeggen. Die pastorij is helemaal opgekuist en hier en daar opnieuw geschilderd. Wij willen er een ontmoetingsplaats van maken voor onze werkgroepen en verenigingen. Het koor Cantate oefent er ieder maandag. De vormelingen vergaderen er.

De pastorij kan je ook zien als 'contactpunt' een plaats waar je, al dan niet via de telefoon, de contactpersoon kan treffen. Ook de tuin heeft een grondige opknappbeurt gekregen dank zij hulp van de gemeente... en zal wellicht nog veel als ontmoetingsplaats gebruikt worden. Door de kap van enkele bomen is onze kerk een lichte en zonnige ruimte geworden waar vieren heel aangenaam wordt.

Een vijfde vaststelling is dat onze parochie dit jaar 70 jaar bestaat. Dit moet geen groots feest worden, maar het mag ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom is het belangrijk dat alle groeperingen jonge mensen blijft aanspreken opdat zij verantwoordelijkheid willen opnemen en zo meewerken aan de toekomst van onze parochiegemeenschap...En ik weet dat dat hier en daar volop bezig is...

Een laatste vaststelling is dat 'verbondenheid' maken het allerbelangrijkste is. Het is ook het thema van de startviering en voor het ganse jaar.

Daarom wil ik als 'contactpersoon'

méér doen dan de wekelijkse vieringen maken...

méér doen dan het wekelijks parochieblad verzorgen...

méér doen dan telefoons opnemen voor doopsel, begrafenis en huwelijk...en daar alles voor regelen....

Ik zou vooral tussen alle mensen en verenigingen **contact willen brengen, verbondenheid tot stand** brengen... en daar zijn enkele interessante middelen voor:

Ten eerste zou het tof zijn als er meer artikels en verslagen worden doorgegeven voor het parochieblad, want dan weet je van elkaar wat er leeft...

Ten tweede moet je eens op bezoek gaan naar onze website:

Het is dank zij Robert Cami dat er zoveel info en foto's te lezen en te bekijken zijn. En je zal dan zien dat het overal bruist van leven. Wat de website betreft kreeg ik van Robert een statistiek; een vergelijking :in december 2005 kreeg de website gemiddeld 10 bezoeken per dag, in december 2006 zijn dat 19 bezoeken per dag... Slechts één voorbeeld om te zeggen dat die website veel mensen samenbrengt en steeds meer!

Een volgend middel is het contactblaadje 'Familieband' met info over vieringen en belangrijke momenten.

Samen af en toe met velen eucharistievieren kan enkel maar deugd doen.

Goede mensen,

Nu toch even nog meer cijfers:

Er zijn in 2006 44 dopen geweest

Er waren 41 vormelingen... dit jaar 49; slechts 4 huwelijken En 25

begravenissen...

Er zijn in onze parochie 218 abonnementen op het parochieblad, dat is 12 méér dan vorig jaar.

Ik heb van Jacqueline Schrauwen ook de cijfers van de boekhouding gekregen... je weet wel de **inkomsten en uitgaven...**

Eerst de inkomsten

De wekelijkse omhalingen brachten samen 3.399 euro op

De grot, die trouwens zeer veel bezocht wordt, leverde 2.722 euro op
De verschillende speciale omhalingen gaven samen 1.700 euro
... Je kan dus vaststellen dat wij gulle gevers zijn én dat het méér is dan het jaar daarvoor!

De uitgaven

Kostprijs van alle kaarsen: ongeveer 2.500 euro

Gas en elektriciteit voor de kerk 2.870 , voor de pastorij 1.085 euro... de cijfers van verzekering, orgelnazicht, nazicht verwarmingsinstallatie en nog zoveel meer moet ik hier nu echt niet allemaal opsommen... maar ik kan niet anders dan besluiten dat onze uitgaven véél hoger zijn dan onze inkomsten.

Toch nog even het volgende:

Een paar weken voor kerstmis was er een zware kortsluiting op de elektriciteitsleiding. Gelukkig kon die na veel zoekwerk gelokaliseerd worden in de sacristie. Nu begrijpen wij waardoor de rekening van verbruik de laatste jaren zo hoog was door dat voortdurend stroomverlies. De herstelling en aanpassing werd gelukkig vlug en degelijk uitgevoerd door de firma Van Mechelen. Dit om maar te vertellen dat er steeds onverwachte kosten kunnen opduiken.

Goede mensen, daarom deze speciale omhaling. U hebt bij het binnenkomen uw offerande kunnen aankopen. Na de voorbeden nodigen wij jullie uit om uw offergaven naar voor te brengen. Vorig jaar bracht deze Bruiloft van Kana – omhaling 302 euro op.

Het evangelie van vandaag leert ons dat er pas feest kan zijn wanneer wij in Jezus naam willen samenleven en onze aandacht delen. Dan zal onze gemeenschap niet ‘verwateren’ maar bruisen van vreugde en plezier omwille van elkaar.