

17 september 2006

Parochie H.Familie

Nieuwe start

Beste vrienden

Enkele maanden geleden waren wij hier ook om het afscheid te vieren van Koen Liégois, directeur van de Basisschool H.Familie.

Het is verheugend en deugdendoend dat wij vandaag, bij de start van een nieuw werkjaar ook nu zo talrijk aanwezig zijn.

Vroeger trokken wij na de viering naar zaal Laagland maar de pastorie is veel dichterbij. Sinds onze pastoor Paul Janssens er niet meer is zijn wij voor een groot gedeelte op ons zelf aangewezen. Uiteraard zijn we heel gelukkig met Sus Geevaert, die ons wil voorgaan in de vieringen.

Wij zijn dus een parochie die op zoekende is, zeker nu wij weten dat er enkele getrouwen een stap willen terug zetten

In de eerste plaats zou ik Liliane Herrie maar ook Guido hier graag vooraan willen hebben.

Liliane,

Ongeveer 20 jaar was U actief in onze parochie. De eerste jaren in de vormselcatechese, nadien doopselcatechese. Als lid van het pastoraal team dirigeerde jij mee het reilen en zeilen van onze partochiegemeenschap.

Liliane hoeveel kinderen je samen met hun ouders hebt begeleid naar het doopsel zijn moeilijk te tellen. Ouders laten hun kinderen dopen, maar weten vaak niet wat dit inhoud.

Hiervoor hebt jij vele avonden en week-ends hebt jij vrijgemaakt

Wij willen U hiervoor bedanken maar niet alleen met woorden.

(iemand brengt de geschenken voor Liliane en voor jullie beiden Guido en Liliane)

KOEN en PAUL geven de geschenken af

Nu zou ik graag Rita De Cock en ook Willem wat dichterbij willen hebben..

Rita,

Ik denk dat er niet veel mensen weten wat jij allemaal voor de parochie hebt gedaan.

De eerste jaren, toen nog met Gust Vervliet, stak je mee de kindervieringen in elkaar.

Onze kerk was toen te klein. Er werden kinderliedjes gezongen en in de handen geklapt dat zelfs ons kerkje daverde. Dat zullen zeker momenten zijn die nooit uit uw geheugen zullen gewist worden.

Nadien nam je verantwoordelijkheid op in het pastoraal team.

Veel vergaderen, beslissingen nemen, zeg maar het dagdagelijkse huishouden doen in de parochie.

Hoeveel vieringen heb jij mee op poten gezet, hoeveel liedjes aangeleerd.

Meer dan 25 jaar hebt U zich met hart en ziel ingezet. Vooral de laatste jaren was je het aanspreekpunt en contactpersoon van onze parochie.

20/09/2006

De vele uren die jij in parochiewerk stak zijn wel ten koste gegaan van uw gezin.

Wij als parochie gemeenschap willen als dank voor al uw engagement U graag enkele geschenken aanbieden.

FRANS BECKERS geeft het beeld af

Wij vonden dit mooie beeld dat gemaakt is in Vita&Pax.

Rita zoveel jaren was jij zo zorgzaam als een moeder voor onze parochie daarom geven wij U dit beeld Moeder en kind . Wij denken dat dit misschien wel een plaatsje zal krijgen bij U thuis.

MARK geeft de omslag met het week-end voor hun beide af

En om een beetje goed te maken, de tijd dat vooral Willem je moest missen, geven wij jullie een geschenk voor jullie beiden.

Rita wij en zeker al deze mensen hier aanwezig, hopen dat nu wat meer tijd zal vinden voor uw kinderen, kleinkinderen en familie.

Toch durven wij hopen dat wij U niet kwijt zijn.

Op één of andere manier kan en zul jij altijd nog aanwezig zijn, daarvoor ligt onze parochie

H.Familie je te nauw aan het hart.

Bedankt, bedankt, wij zeggen U duizend keer bedankt

Maar Rita er mis nog meer...

Iemand onder ons wil U nog een prachtige aandenken geven.

Ze is er enkele maanden mee bezig geweest en al heel wat mensen hebben haar kunstwerk kunnen bewonderen. Als blijk van waardering en dankbaarheid schreven zij in het boek dan Marleen voor U gemaakt heeft.

Marleen legt uit hoe ze aan dat boek begonnen is en hoe je het boek moet lezen.

Toen ik enkele maanden geleden met Frans Beckers sprak over een receptie voor Rita dan zei Frans mij: Allemaal goed en wel Ludo maar ik denk dat wij Rita veel blijer zouden maken als er een opvolger voor haar was.

Wel? Die opvolger is gevonden.

Ik denk dat wij ontzettend blij moeten zijn dat Marc deze zware taak op zich heeft genomen.

Marc is de juiste man die wij nu nodig hebben. Ik weet zeker dat hij voldoende mensen om zich heen zal vinden om het toch allemaal niet in zijn eentje te moeten doen.

De keuze heeft Marc niet alleen genomen, ik ben er zeker van dat Marijke akkoord was en dat zij hem zal steunen ook als het soms wat moeilijk is.

Daarom zouden wij nu graag aan Marijke een bloempje afgeven.

TONY LEDOUX van Patuljak geeft de boeketje bloemen af.

Ludo Geysen

Marc De Grave doet vervolgens een oproep iedereen vooral verenigingen voor meer samenzijn, samenvieren zowel in als buiten de kerk.

Hij zal ook een 2-maandelijks blad uitgeven met alle activiteiten van onze parochie in en de kerk.

Hij nodigt ook alle verenigingen uit zoveel mogelijk het parochieblad of het website van de parochie te gebruiken voor het aankondigen van hun activiteiten maar ook verslagen van hun activiteiten die reeds gebeurd zijn. Mensen worden zo met elkaar ver en weten wat er leeft in de parochie.