



Maandblad december 2022

Open - Kristelijk - Respectvol - Actief

Schoten Donk
Trefpuntnummer 112104



Het bestuur wenst alle leden een Zalig Kerstfeest en een gelukkig, gezond en voorspoedig Nieuwjaar 2023.



Kerstmis

9 december om 13u vieren we kerstmis in de Schijnparklaan.
Hier het menu dat we aanbieden aan 25 € voor de leden en 30 € voor niet-leden.

*Groentesoep
Kalkoenfilet met champignonsaus.
Vanille-ijs met rode vruchten.
Koffie*



De aanwezige leden krijgen een kerstgeschenkje.

Traditiegetrouw krijgen onze "ronde" verjaardagen in december een geschenk.

Dit jaar zijn dat :

80-jarigen : Simone Bila, Tine Nijs

85-jarigen : Hendrik Brusselmans, Jeannine Goossens, Mariette Op de Beeck,
Josephine Smits

90-jarigen : 0 95-jarigen : Yvette Puts, Mathilde Truyts

We herinneren onze leden eraan dat de lidgelden moeten betaald worden zoals reeds gezegd in het maandbladje van november. U hebt tijd om te betalen tot einde januari. De lidgelden bedragen voor 2023 :

Hoofdlid: 28,- € Gezin: 47,- €

Rusthuisbewoner: 11,- €

Partner van rusthuisbewoner die nog thuis woont ook 11,- €

Sportzegel : 8,- €

Het doet ons plezier om net in december, de kerstmaand, twee nieuwe leden te mogen verwelkomen :
Lea en Luc uit de Beemdenlaan, we wensen jullie vele aangename uurtjes in ons trefpunt.



Allerbeste groetjes !

het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45



Oud Vlaams kerstliedje (circa 1600)

Katholieke (originele) versie

*Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
Sij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Sij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,
Van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
D'herders op den veldde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar."
Kyrieleis.
D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myr', wierook ende goud
l'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.*