



Maandblad oktober 2019

Open - Kristelijk - Respectvol - Actief

Schoten Donk
Trefpuntnummer 112104

Beste Leden,

Gezellig etentje vrijdag 11 oktober

We weten dat vele leden uitkijken naar het jaarlijkse mosselvestijn in oktober. Om praktische redenen is dat dit jaar niet te verwezenlijken. In de plaats ervan gaan we de gezellige toer op met een klassieke, Belgische maaltijd. Op het menu :

Tomatensoep met balletjes
Stoofvlees met frieten
Limburgse vlaai

Dit alles aan de zeer democratische prijs van 15 € voor de leden en 18 € voor de niet-leden. Het eten wordt opgediend vanaf 13 u.

Na het eten krijgen we een demonstratie door de firma Jan de Boer. Tien jaar geleden deden ze reeds een demonstratie gedaan voor ons trefpunt. Het thema is "Ondanks ouder worden jong van hart en geest blijven".

Zij hebben voor ieder een geschenkje bij.

Graag zouden we de inschrijvingen wat vroeger krijgen dan anders want de mensen van Jan de Boer weten gaarne hoeveel geschenkjes ze moeten meebrengen.

De datum van inschrijving is ten allerlaatste **donderdag 3 oktober**.

Aan de wijkverantwoordelijken wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

Uitzonderlijk mogen de inschrijvingen binnengebracht worden bij Maria.

Als uw wijkverantwoordelijke u niet tijdig kan bereiken, gelieve hem/haar dan zelf even te contacteren of u te wenden tot Maria (telefoonnummer onderaan dit blaadje).

† Op 2 september moesten we afscheid nemen van Maria Wouters uit de Kuipersakkerstraat, een trouw lid van ons trefpunt. Wij bieden haar familie onze christelijke deelneming aan.

Onze wekelijkse activiteiten :

woensdag rummikub en vrijdag kaarten in de pastorij,

donderdagvoormiddag zwemmen in het zwembad van Merksem,

maandag pétanque in de Schijnparklaan.

Minigolf

We hebben dit jaar wel erg veel tegenslag met het organiseren van ons minigolfspel. We proberen het nog één keer op 1 oktober.

Als altijd verzamelen we aan de kerk om 13u30.

Nieuwe medewerkers zijn steeds van harte welkom !

Wij danken onze medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur
teamleidster Maria Vandebroek, tel. 03 / 434 40 45

Antwerpse ware uitspraak 😊
'et schoenste oan iel Brussel ?
Den iersten trein nor Aantwaarpe !

Oktober

De maand oktober heeft vele namen.

De Romeinen noemden haar gewoon de achtste maand, vandaar dat wij ook nog altijd de naam oktober gebruiken. Maar bij de Romeinen stond ook de verering van Bacchus, god van de wijnbouw, in die periode centraal.

Ook bij de Germaanse stammen speelde de wijnoogst een rol al was die niet zo belangrijk maar het verklaart de naam "Windumememanoth". (win → wijn)

Oktober wordt ook Eikelmaand genoemd. Veel herfstnoten en vruchten komen nu tot rijpheid. Wij eten ook graag kastanjes en allerlei noten. Maar onze voorouders verzamelden alle herfstvruchten en gebruikten eikels en dergelijken voor het fornuis en als veevoer.

Net als september wordt in oktober het wintergoed ingezaaid, de maand verdient dus ook de naam Zaimaand.

Voor katholieken is oktober een maand die aan Maria gewijd is. Daarom wordt deze maand ook Rozenkransmaand genoemd.